

Nieuwsbrief **010Veteranen**

Inhoud nieuwsbrief

- Buddysysteem Rotterdam van start.
- Rotterdamse veteranendag 2024
- Taptoe in Ahoy
- Veldheren Live.
- 80 jaar vrijheid.

Deze nieuwsbrief..

9

Beste lezer, dit is nieuwsbrief negen van de tweede jaargang.

De afgelopen maand hebben er weer een aantal evenementen plaatsgevonden, zo is het buddysysteem van start gegaan in Rotterdam en is er de start geweest van Nationale Viering 80 jaar vrijheid.

Verder is er nog aandacht voor Theater Special Veldheren Live.

We hopen u allen op 7 oktober a.s. weer te zien. In het vervolg zal de nieuwsbrief op de woensdag voor de maandelijkse veteranenavond verschijnen.

Veel leesplezier.

23 september jl. Start Buddysysteem Rotterdam

Op 23 september 2024 heeft de aftrap plaatsgevonden van het veteranen Buddy Systeem in de Rotterdamse regio. Na succesvolle pilots in Bergen op Zoom en Eindhoven, is het Buddy Systeem nu ook in de regio Rotterdam geïntroduceerd.

Dit initiatief, opgezet door het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) in samenwerking met stichting 010Veteranen en stichting Unit Victor, heeft als doel om alle veteranen, ongeacht hun situatie, te ondersteunen. Alle bij het Nederlands Veteraneninstituut bekende Rotterdamse veteranen hebben onlangs een brief thuis gehad waarin Kapitein Ad Potters uitleg geeft over dit project. De geadresseerde veteraan kon door een formulier in te vullen te kennen geven of zij behoefte hadden aan een buddy (maatje) ook konden zij zich aanbieden als buddy. Aan de veteranen die zich hadden aangemeld om als buddy ingezet te willen worden is op 23 september jl. een voorlichtingsavond gegeven. Tevens zijn er matches gemaakt met de veteranen die behoefte hadden aan een buddy. Voor bijna alle veteranen die behoefte hadden aan een buddy is een buddy gevonden, helaas nog niet voor iedereen, dus veteraan ben je beschikbaar om als buddy ingezet te worden, laat het dan even weten. Ook als je behoefte hebt aan een buddy (maatje) kun je je opgeven.

Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar: info@010veteranen.nl



Samen zorgen we ervoor dat geen enkele veteraan er alleen voor.

**De aanstaande
veteranenavond
wordt
weer een
bijzondere
veteranenavond
kom vooral!**

Koffie / thee en
iets lekkers staan
weer klaar

Ken je iemand die de e-mail nieuwsbrief nog niet ontvangt? Stuur hem dan door! Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar:

aanmelden@010veteranen.nl



De komende veteranenavond wordt gehouden op:

**Maandag 7 oktober 2024
van 19:30 tot 22:30 bij ATV Toepad
Toepad 55, 3063 NJ Rotterdam**

Voor meer informatie mail: info@010veteranen.nl

Nieuwsbrief 010Veteranen

De Rotterdamse veteranendag 2024 in Ahoy

Dit jaar werd de Rotterdamse veteranendag gehouden tijdens de generale repetitie en veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe in het Rotterdamse Ahoy. Voor aanvang van de voorstelling werden de Rotterdamse veteranen welkom geheten in een aparte zaal waar koffie en thee werd aangeboden en later ook een lunchpakket werd verstrekt. Vervolgens kregen de aanwezigen toespraken van de vertrekkende burgemeester Ahmed Aboutaleb en van de directeur van het Nederlands Veteraneninstituut Generaal Paul Hoefsloot. Aan het eind werd door een van de aanwezige Rotterdamse veteranen gevraagd om een minuut stilte voor de ons ontvallen veteranen, iets wat zeer gepast is en gebruikelijk bij dit soort bijeenkomsten.

De voorstelling had als overkoepelend thema: "Alive and kicking", en aan o.a. 70 jaar Nationale Taptoe en 75 jaar NAVO werd aandacht geschonken, ook werd er een ode gebracht aan de F-16 i.v.m. het afscheid van dit gevechtstoestel van de Koninklijke luchtmacht.



Het was een mooie veteranendag en voorstelling. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten en wat wij van u gehoord hebben zal de Stichting 010Veteranen meenemen in de feedback aan de organisatoren van deze Rotterdamse veteranendag. **Wat geschiedenisfeitjes:** De oorsprong van het militaire Taptoe-sigitaal gaat terug naar de 17e eeuw en heeft zijn wortels in de Nederlandse militaire tradities. Het signaal werd gebruikt om het einde van de dag aan te geven en soldaten op te roepen terug te keren naar hun barakken. Het woord "taptoe" komt van het Nederlandse commando "tap toe", wat letterlijk betekent: "sluit de tap". Deze uitdrukking werd in de 17e eeuw gebruikt door Nederlandse militairen om aan kroegen en herbergen te laten weten dat het tijd was om de biertap te sluiten. Het signaal was een teken voor soldaten dat de avond ten einde was en dat ze moesten terugkeren naar hun verblijfplaatsen. Het was dus oorspronkelijk een praktische oproep om de avond af te sluiten en de orde te handhaven. In de Nederlandse militaire geschiedenis werd de taptoe een officieel muzikaal signaal. Trommels of hoorns werden gebruikt om aan te geven dat de kroegen moesten sluiten en dat de soldaten zich moesten terugtrekken naar hun kwartieren. Dit was vooral belangrijk tijdens veldtochten, waar soldaten buiten hun garnizoenen verbleven en 's avonds naar hun tenten of barakken moesten terugkeren. Tegenwoordig wordt de taptoe in veel landen nog steeds gespeeld, vaak tijdens militaire ceremonies of herdenkingen. Het is een eerbetoon aan gevallen soldaten en wordt gebruikt in plechtige momenten, zoals tijdens dodenherdenkingen of herdenkingsdiensten. In Nederland is de "Nationale Taptoe" nu een groots militair muziek-evenement, waar militaire orkesten en ceremoniële eenheden optreden. Het heeft zich ontwikkeld van een praktisch sein tot een symbool van militaire discipline, eerbetoon, en ceremonie.



Nieuwsbrief 010Veteranen

Theater Special: Veldheren Live

Wij willen graag de volgende theater voorstelling onder de aandacht brengen: Theater Special, Veldheren Live. Na het succes van hun podcast "Veldheren" gaan Peter van Uhm en Mart de Kruif, twee van Nederlands meest prominente generaals buiten dienst, het theater in met "Veldheren Live". Samen met journalist Jos de Groot nemen ze je mee naar de frontlinie en bieden ze een unieke blik op de huidige oorlogssituaties. In dit militaire theatercollege bespreken ze wat oorlog betekent in deze onzekere tijden en delen ze hun ervaringen en inzichten. Peter van Uhm diende als Commandant der Strijdkrachten van 2008 tot 2012 en was daarmee de hoogste militair in Nederland. Mart de Kruif, voormalig luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht, leidde van 2011 tot 2016 de Landstrijdkrachten en had onder andere een jaar de verantwoordelijkheid over 45.000 NAVO-militairen in Afghanistan. Jos de Groot, journalist en programmamaker, leidt de discussie en zorgt voor verdieping. Deze voorstelling bouwt voort op de thema's uit de podcast "Veldheren", die sinds februari 2023 een groot succes is met maandelijks meer dan 350.000 luisteraars. In een tijd van onzekerheid en conflict beantwoorden de generaals vragen over het huidige militaire klimaat en wat Nederland kan leren van eerdere oorlogen. Tevens geven zij inzicht in de wereld van militaire strategie en de toekomst van Europa.

Datum en Tijd: 29 november 2024, 20:15 uur Locatie: Grote Zaal Isala Theater Capelle aan den IJssel.

Prijs: € 27,75 U kunt de kaarten bestellen via onderstaande emailadres:

<https://www.isalatheater.nl/agenda/3409/peter-van-uhm-mart-de-kruif-en-jos-de-groot/veldheren-live>

12 september jl. Start Nationale Viering 80 jaar vrijheid

Op 12 september 2024 was het precies 80 jaar geleden dat de eerste geallieerde soldaten Nederland binnenkwamen via het Limburgse grensdorp Mesch. In Nederland vieren we tussen 12 september 2024 en 15 augustus 2025 80 jaar vrijheid. De start van het bevrijdingsjaar was in Limburg en eindigt op 15 augustus 2025 tijdens de herdenking van de bevrijding van Nederlands-Indië. Op deze dag zal stichting 010Veteranen uiteraard aanwezig bij het Indiëmonument wat te vinden is bij de Vlaggenparade aan de Boompjes in Rotterdam.

Voor meer informatie kijk op: <https://www.vrijheid.nl/>

80 JAAR
VRJHEID



Volg ons ook op Facebook en Instagram

<https://www.facebook.com/010Veteranen/>

<https://www.instagram.com/stichting010veteranen/>



Bestuur stichting 010Veteranen



Vince



André



Josje



Wim



Martin

Kopij aanleveren:

De kopij, inclusief foto's en andere illustraties, kunt u uitsluitend digitaal aanleveren. Plaatsing hiervan bepaalt de redactie. Aanleveren kunt u doen via onderstaand mailadres: redactie@010veteranen.nl



De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de nieuwsbrief aangeboden informatie.