

Nieuwsbrief **010Veteranen**

Inhoud nieuwsbrief

- Veteranenavond weer goed bezocht.
- Dodenherdenking door de ogen van een veteraan.
- Gulle Steun DeltaPORT Donatiefonds.
- In gesprek met
- Herdenken in Terbregge.
- Het oorlogsmonument bij de prinses Irenebrug.
- Onderhoud Anjer perkje De Esch.
- Parkeren straat "Toepad" niet toegestaan.

Deze nieuwsbrief..

4

Beste lezer, dit is nieuwsbrief vier van de tweede jaargang. Ook in deze nieuwsbrief weer veel nieuws en ook aandacht voor de komende herdenkingen o.a. de "Nationale dodenherdenking" op 4 mei. Daarnaast een persoonlijk schrijven van een Libanon veteraan i.v.m. het herdenken. We kijken ook naar het Oorlogs-

monument Terbregge. In de agenda op onze site is te vinden waar herdenkingen plaatsvinden de komende tijd. En als je gaat herdenken, doe dat dan het liefst herkenbaar als veteraan in DT/VT. En verder, over steun van het DeltaPORT Donatiefonds, In gesprek met...en nog veel meer.. Veel leesplezier.

Veteranenavond weer goed bezocht.

De veteranenavond van 8 april 2024 werd weer goed bezocht, ondanks enkele afzeggingen waren er zo'n 37 bezoekers aanwezig en zoals gebruikelijk stond de koffie/ thee en iets lekkers klaar om onze gasten te verwelkomen. Ook deze keer weer een aantal nieuwe veteranengasten. Binnen no time waren alle stoeltjes bezet en werden er weer veel verhalen uitgewisseld en herinneringen opgehaald. Ook was er een muziekquiz en moesten de gasten uit de meerkeuzeantwoorden het juiste muzieknummer aanvinken. Enige kennis van militaire marsmuziek was

handig. Tijdens de komende veteranenavond hebben we weer gastsprekers die een verhaal komen vertellen. Het onderwerp maken we nog niet bekend, dat hoort u op de volgende veteranenavond.



TIP

Wilt u meer weten over 010Veteranen dan kunt u ook terecht op onze internetsite:

**WWW.
010veteranen.nl**

U kunt ons ook volgen op **Facebook** en **Instagram** zie laatste pagina...

Ken je iemand die de e-mail nieuwsbrief nog niet ontvangt? Stuur hem dan door! Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar:

aanmelden@010veteranen.nl



De komende veteranenavond wordt gehouden op:

**Maandag 6 mei 2024
van 19:30 tot 22:30 bij ATV Toepad
Toepad 55, 3063 NJ Rotterdam**

Voor meer informatie mail: info@010veteranen.nl

Nieuwsbrief **010Veteranen**

Dodenherdenking... door de ogen van een veteraan

Beste lezer, als veteraan wil ik het hebben over 4 mei; een dag niet alleen om te herdenken, maar ook om te getuigen, en mijn persoonlijke beleving hierin. Op 4 mei is er de Nationale Herdenking. Dan herdenkt Nederland alle burgers en militairen die waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord. Dit, zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog, als in latere oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het is een dag van herinnering aan moed, opoffering en verlies. Er is voor mij een 4 mei voordat ik als 19-jarige dienstplichtig militair werd uitgezonden, en er is een 4 mei nadat ik terugkeerde. Voor mijn militaire uitzending was ik op 4 mei, om precies 8 uur, 2 minuten stil. Meegekregen tijdens mijn opvoeding. Op school had ik over 4 mei een globaal inkijkje in onze geschiedenis gekregen, En hoewel ik van mijn grootvader de nodige verhalen hoorde over de oorlog; dat zij onderduikers in huis hadden en dat hij lange fietstochten maakte met een bakfiets met dubbele bodem om eten te halen, het waren voor mij alleen mooie verhalen. Tijdens mijn militaire missie in Libanon, waar een conflict tussen Israël en de Palestijnen plaatsvond, werd de harde realiteit van oorlog en geweld duidelijk. Burgers droegen daar de lasten van het geweld door directe blootstelling aan gevaarlijke situaties zoals bombardementen en grondgevechten. Het menselijk lijden, de verwondingen, handicaps, en zelfs de dood, werden een pijnlijke realiteit. Onder de militairen waren er die niet levend terugkeerden van de vredesmissie, sommigen raakten lichamelijk (ernstig) gewond of geestelijk beschadigd. Terug in Nederland besepte ik dat oorlog niet alleen fysieke wonden kan achterlaten maar ook diepgaande geestelijke littekens. Mijn opgelopen lichamelijke verwondingen heelden, met de opgelopen geestelijke verwondingen strijd ik nog iedere dag. Ook het thuisfront wordt vaak ongevraagd onderdeel van een oorlog of conflict. Bij de teruggekeerde militair kunnen door de uitzending fysieke en mentale veranderingen ontstaan, die bij terugkeer grote problemen kunnen veroorzaken, soms met een blijvend karakter. Zo ook werd mijn thuisfront ongevraagd onderdeel van het conflict. De door de uitzending ontstane fysieke problemen maar ook de mentale veranderingen die bij mij hadden plaatsgevonden, werden bij terugkeer niet begrepen. Tot groot verdriet en radeloosheid van mijn ouders. Dodenherdenking kreeg een nieuwe betekenis. Het werd een manier om respect en eer te tonen aan degenen die hun leven gaven voor vrijheid en vrede. Het herinnert mij er aan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en vaak gepaard gaat met grote opofferingen. Herdenken is een daad van respect. Het is een erkenning van de offers die zijn gebracht en de levens die zijn verloren. Maar het is ook meer dan dat. Het is een belofte. Een belofte dat we van de lessen uit het verleden zullen leren. Een belofte, dat we zullen streven naar vrede. Een belofte, dat we nooit zullen vergeten. Laten we daarom op 4 mei, de dag van herdenking, stilstaan bij de offers die zijn gebracht. Laten we de verhalen vertellen van degenen die hebben gevochten en zij die zijn gevallen. En laten we ons inzetten om de vlam van vrijheid, vrede en democratie levend te houden voor de generaties die na ons komen. Het leggen van een krans op 4 mei is een symbolische handeling die een diepgaande betekenis heeft en voor mij een belangrijke rol speelt bij het herdenken van de slachtoffers. De afgelopen jaren heb ik als veteraan een bloemstuk mogen leggen in Oud-IJsselmonde. Dit jaar zal ik dat doen op het Stadhuisplein in Rotterdam. Als ik het bloemstuk heb gelegd, en enkele passen terug doe, dan weet u aan wie ik denk: aan alle omgekomen burgers en militairen. Maar ook aan diegenen die lichamelijke en geestelijke schade hebben opgelopen tijdens oorlog en geweld.

Laten wij herdenken en anderen aanmoedigen mee te doen met het herdenken, zodat wij nooit zullen vergeten.

André Drost, Libanon veteraan & initiatiefnemer oprichting Stichting 010Veteranen



Nieuwsbrief 010Veteranen

Gulle steun van het DeltaPORT Donatiefonds.

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft aan onze stichting, 010Veteranen, een gulle donatie gedaan. Hierdoor kunnen wij onze veteranenontmoetingsavonden voortzetten zoals u van ons gewend bent, maar ook nieuwe activiteiten opstarten die onze veteranengemeenschap versterken, en de veteranen de ondersteuning en erkenning bieden die zij verdienen. De steun draagt bij aan het welzijn van onze veteranen en helpt om hun ervaringen te delen, hun uitdagingen te overwinnen en nieuwe banden te smeden binnen onze veteranengemeenschap. Het bestuur van stichting 010Veteranen wil DeltaPORT Donatiefonds bedanken voor deze gulle donatie.



In gesprek met



Patrick Jansen tijdens de 010Veteranen bijeenkomst op maandag 8 april jl.



Deze Koninklijke Landmacht (KL) veteraan begon zijn militaire loopbaan in 1992 als 19-jarige als dienstplichtige van de lichtingsploeg 92/5. Na de AMO (Algemene Militaire Opleiding), de functieopleiding bij de Verbindingsdienst, in de Elias Beeckman kazerne te Ede en de VN-opleiding in de Harskamp volgde zijn uitzending naar voormalig Joegoslavië. Als onderdeel van het 1(NL) Verbindingsbataljon kwam Patrick terecht op het hoofdkwartier sector Oost in de plaats Erdut in de omgeving van Vucovar (dat lag in die tijd in Servië en ligt nu in Kroatië). Het lag in de Russische sector van UNPROFOR (United Nations Protection Force). Vanuit dat hoofdkwartier zorgde Patrick o.a. voor de verbindingen zijnde lijnverbindingen, radio, telex, fax, satellietcommunicatie (satcom) en EZB. Want zoals een goed 'verbindelaar' zegt: "het bericht moet door". Tijdens zijn VN opleiding kreeg hij een A4 boekwerkje mee met alle informatie over het voormalige Joegoslavië. Na 6 maanden zat zijn tijd erop en ging Patrick terug naar Nederland. Na het uitscheppingsverlof terug naar de Harskamp om de spullen in te leveren om in mei 1993 met Groot Verlof te gaan. De individuele nagesprekken werden klassikaal gehouden en men werd bedankt voor bewezen diensten. De burgermaatschappij in en maar een beetje aanmodderen. Dat was het niet helemaal voor Patrick. Dus solliciteren als Beroeps Bepaalde Tijd (BBT 'er) bij de KL. Hij werd aangenomen voor de functie kok/

chauffeur. Voor de AMO naar het schoolbataljon van de 41ste Lichte Brigade in Havelte. Na de AMO niet naar de functieopleiding voor kok/chauffeur maar naar de opleiding voor medic/hospik in Hollandse Rading. Na zijn tijd bij het OCMGD geplaatst bij 420 Hospitaal compagnie. Daar 2,5 jaar doorgebracht en een aantal functie wisselingen ondergaan. Van korporaal hulpvoerier tot chauffeur MB (Mercedes Benz) en 4-Tonner. In februari 1999 is Patrick als korporaal der eerste klasse (Kpl1) eervol ontslagen bij de KL. In de burgermaatschappij na een aantal tijdelijke banen als chauffeur bij o.a. de HTM en in de Rotterdamse haven vond hij zijn plek bij het Centraal Boekenhuis. Daar zou Patrick 17 jaar blijven werken. Tot het moment dat zijn PTSS het werken voor hem onmogelijk maakte en hij in de WAO terecht kwam. Met o.a. wandelen en het spelen op de PlayStation komt Patrick zijn dagen door. Hij is een van de Rotterdamse veteranen die trouw de 010Veteranen bijeenkomsten bijwoont. Een graag geziene gast met mooie verhalen en altijd in om mee te doen met een potje tafelvoetbal met onze Oekraïense Brothers in Arms's.

Interview door: Martin Faas



Nieuwsbrief **010** Veteranen

Herdenken in Terbregge..

Het Operatie Manna / Chowhound monument

Op de geluidswal naast de A20 is het Operatie Manna / Chowhound monument opgericht. Telkens, op 29 april, is er een kleine herdenking voor de bemanningen die in 1945- eind april, begin mei- voedsel in plaats van bommen afwierpen op de plek waar nu Nieuw Terbregge is ontstaan. Zodoende hebben zij de levens van duizenden hongerende bewoners gered.



In 2015, 70 jaar na dato, was er een herdenking waarbij vele gasten en sprekers aanwezig waren. Dat waren o.a. burgemeester Ahmed Aboutaleb en de kleinzoon van Air commodore Geddes, die in die tijd onderhandeld heeft met de Duitse bezetter om vrije vlucht van de Engelse en Amerikaanse vliegtuigen mogelijk te maken. Ook aanwezig waren de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, ongeveer 15 veteranen en vele vertegenwoordigers van de diverse legeronderdelen en ambassadevertegenwoordigers. De veteranen hebben toenmaals deelgenomen aan de voedseldroppings. De herdenking werd afgesloten door het overvliegen van een Lancaster van de Battle of Britain Memorial Flight geflankeerd door een Spitfire van de Historische Vlucht van de Koninklijke Luchtmacht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het 4 Mei comité Terbregge's Belang.

Het oorlogsmonument bij de prinses Irenebrug

Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang heeft in 2000 het oorlogsmonument bij de prinses Irenebrug in Terbregge gerealiseerd. Dit was een project met enorm veel steun van de bewoners die de handen uit de mouwen hebben gestoken. De bewoners, fondsen en overheid hebben geldelijke steun laten blijken. Vanaf 2000 houden we de herdenking op 4 mei vanaf 19.45 uur tot 21.10 uur als de vlaggen worden gestreken. De belangstelling is enorm en we verheugen ons elk jaar erop dat er zoveel kinderen aanwezig zijn. Er worden kransen gelegd door o.a. vertegenwoordigers van de verenigingen in Terbregge, kinderen van de scholen en enkele familieleden van de oorlogsslachtoffers die vermeld staan op een van de stenen van het monument. Ieder jaar verheugen wij ons op de ondersteuning van Scoutinggroep Hillegersberg. Om ongeveer 20.15 uur vliegen er 3 kleine vliegtuigen, in formatie, over het monument. De Missing Man manoeuvre wordt uitgevoerd. Er zijn ook altijd enkele Rotterdamse veteranen aanwezig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het 4 Mei comité Terbregge's Belang.



Nieuwsbrief **010Veteranen**

Iedere maandagochtend onderhoud Anjer perkje De Esch..



Iedere maandagochtend, als het weer het toelaat, gaat André met z'n buddy Izi, vanuit hartje Rotterdam naar het Witte Anjer Perkje in de Rotterdamse wijk De Esch. Samen met Patrick Jansen houdt hij oog op het onderhoud hiervan. Het perkje ligt duidelijk uit het zicht van de Gemeente Rotterdam; het perkje wordt niet, of onvoldoende onderhouden. Onkruid en andere troep wordt zo wekelijks weggehaald. Helaas ziet het Anjerperkje er slecht uit: veel anjerplantjes zijn weg of dood, waardoor het onkruid weelderig tiert. Hoewel er melding van gemaakt is bij de gemeente Rotterdam gebeurt er weinig. In mei/juni als alles in bloei moet staan zal het een troosteloze indruk maken. Dit is het enige Anjerperkje wat Rotterdam heeft. We hebben hier nogmaals melding van gemaakt bij de gemeente Rotterdam.



Let op Parkeren op de straat "Toepad" is niet toegestaan



Indien u onze veteranenavonden bezoekt met de auto let dan op!

Het parkeren op straat van Toepad is niet toegestaan, indien de parkeerplaats van ATV Toepad vol is, kan er geparkeerd worden op de Autostrada, 2 minuten lopen van ATV Toepad.



Volg ons ook op Facebook en Instagram

<https://www.facebook.com/010Veteranen/>

<https://www.instagram.com/stichting010veteranen/>



Bestuur stichting 010Veteranen



Vince



André



Josje



Wim



Martin

Kopij aanleveren:

De kopij, inclusief foto's en andere illustraties, kunt u uitsluitend digitaal aanleveren. Plaatsing hiervan bepaalt de redactie. Aanleveren kunt u doen via onderstaand mailadres: redactie@010veteranen.nl



De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de nieuwsbrief aangeboden informatie.