

Nieuwsbrief **010Veteranen**

Inhoud nieuwsbrief

- Veteraan in het zonnetje gezet
- In gesprek met...
- Adriaan van Rossum onderscheiden
- Even voorstellen
- Als vrede je missie is
- In memoriam Edward Trompert
- Helpende hand voor..
- Overleg met Gemeente Rotterdam & VVD R'dam

Deze nieuwsbrief.. extra uitgebreid

3 Beste lezer, dit is nieuwsbrief drie van de tweede jaargang. Dit is een extra uitgebreide editie i.v.m. het vele nieuws, helaas ook triest nieuws. Verder hebben we ook een nieuwe rubriek "In gesprek met..." In deze rubriek willen wij regelmatig interviews plaatsen met Rotterdamse veteranen. We gaan van

start met een van de leden van de Raad van Advies van onze stichting 010Veteranen: Adriaan van Rossum. Verderop in de nieuwsbrief staat Peter Bongers, hij houdt zich al jarenlang bezig met omgekomen Canadese militairen, hij stelt zich zelf voor...

Veteranen Hans de Ronde en Joop Jansen in het zonnetje gezet.

Vrijdag 22 maart jl. zijn we op bezoek geweest bij Hans de Ronde. Hij heeft onlangs het Nieuw-Guinea herinneringskruis ontvangen namens de Minister van Defensie. Hij diende in 1960 een jaar als Marinier in Nieuw-Guinea. Hij was hospik. Om het geheel een feestelijk tintje te geven zijn we langs geweest met een bos bloemen en hebben Frans Lelieveld, voorzitter van het COM Rotterdam, een andere Nieuw-Guinea veteraan die bij onze stichting staat ingeschreven uitgenodigd mee te gaan. Er werd koffie gedronken en veel gebeurtenissen werden besproken en herinneringen opgehaald.

Hij zat op Zr. Ms. Pelikaan. Ook nu weer hadden wij een andere Nieuw-Guinea veteraan uitgenodigd om samen met ons Joop te bezoeken en een bloemetje te overhandigen. Rinus van Beemen en een vriend kwamen mee. En wat bleek: door er over te praten kwamen er herinneringen boven die al bijna vergeten waren. Het was vaak: "Oh, ja dat was toen... enz. Tijdens deze bezoeken kwamen verhalen naar boven die grappig, ontroerend en spannend waren. Allemaal de moeite waard om bewaard en doorverteld te worden.

Op maandag 25 maart jl. hebben wij een bezoek gebracht aan Joop Jansen. Ook hij had het Nieuw-Guinea herinneringskruis ontvangen.



Ons nieuwe logo iets robuuster en moderner gestileerd



Ken je iemand die de e-mail nieuwsbrief nog niet ontvangt? Stuur hem dan door! Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar:

aanmelden@010veteranen.nl



De komende veteranenavond wordt gehouden op:

Maandag 8 april 2024
van 19:30 tot 22:30 bij **ATV Toepad**
Toepad 55, 3063 NJ Rotterdam

Voor meer informatie mail: info@010veteranen.nl

Nieuwsbrief 010Veteranen

In gesprek met

Adriaan van Rossum tijdens de 010Veteranen bijeenkomst op maandag 4 maart jl.

Deze Koninklijke Luchtmacht (KLu) veteraan begon zijn militaire loopbaan in 1986. Als Kort Verband Vrijwilliger (KVV 'er) werd hij opgeleid als officier bij o.a. de Luchtmacht Officiersschool (LUOS) en de Luchtmacht Elektronische & Technische School (LETS). Na deze opleidingen werd hij Tactical Control Officer (TCO) en commandant van de Delta-crew van een Patriot eenheid bij 5^e GGW in Stolzenau in, toen nog, West-Duitsland. Zoals Adriaan zelf over deze eenheid zegt: "De landmachers van de luchtmacht". In 1991 werd Adriaan uitgezonden naar Turkije. Tijdens deze missie "Wild Turkey", als onderdeel van "Desert Storm" was hij TCO bij het 502 Patriot-squadron. Tijdens deze missie kreeg Adriaan de bijnaam "De man van twee miljoen". Hoe hij aan deze naam kwam is een mooi verhaal. Te lang om het allemaal op te schrijven. Vraag het hem zelf maar wanneer je hem ziet tijdens één van onze 010Veteranen activiteiten. Na de uitzending stond Adriaan op een tweekoppig. Doorgaan als beroepsofficier bij de KLu of kiezen voor de dame waarmee hij ondertussen meer dan 30 jaar mee getrouwd is. Hij koos dus voor het tweede, ging studeren en belandde uiteindelijk bij de Belastingdienst. Waar hij nog steeds werkt. In 2002 greep het KLu virus Adriaan weer aan. Hij werd reservist voor 1 á 2 dagen per week. In al die jaren vele functies bekleed. In die jaren heeft Adriaan zich bezig gehouden met o.a. Open Dagen van de KLu, diverse ceremonieën en het geven van militair recht lessen. Tevens is hij al jaren inzetbaar als liaison officier tijdens de Nationale Taptoe. Daar begeleidt hij buitenlandse militaire orkesten die aan de Taptoe deelnemen. Vroeger deed Adriaan in zijn vrije tijd aan paragliden. Tegenwoordig zijn o.a. mooie auto's en skiën zijn activiteiten in de spaarzame vrije tijd die hij heeft. En natuurlijk zijn inzet bij de Nationale Taptoe. Adriaan is tevens lid van onze Raad van Advies. In die hoedanigheid zullen zijn kennis en vaardigheden positief zijn voor onze stichting. Waar je Adriaan ook voor wakker kunt maken is zijn positieve interesse voor Japan. Waarom? Ook dat zou je aan hem zelf kunnen vragen.

Adriaan, hartelijk dank voor het gesprek.

Interview door: Martin Faas

Adriaan van Rossum, onderscheiden met de waarderingsspeld KLu

Kapitein A.P.I. Van Rossum van de Groep Luchtmacht Reserve heeft op 13 maart jl. bij het oorlogsmonument voor het stationsgebouw van de voormalige vliegbasis Ypenburg uit handen van luitenant-generaal A. Steur EMSD, de waarderingsspeld Koninklijke Luchtmacht opgespeld gekregen. De reden is, zoals te lezen valt in de oorkonde, dat kapitein Van Rossum, officier van de Groep Luchtmacht Reserve al vele jaren, een essentiële bijdrage levert aan de "10 mei herdenking" van de Slag om de Residentie / Ypenburg. Waar in de meidagen van 1940 de Tweede Wereldoorlog voor Nederland begon. Verder levert kapitein Van Rossum vrijwel ieder jaar een bijdrage aan de Indië-herdenkingen op 15 augustus in Breda en diverse andere ceremoniële diensten van de Koninklijke Luchtmacht.

Het bestuur van stichting 010Veteranen is trots dat Adriaan van Rossum deze waarderingsspeld heeft mogen ontvangen.



Nieuwsbrief 010Veteranen

Even voorstellen...

Even voorstellen: mijn naam is Peter Bongers, 69 jaar oud en ik woon met mijn vrouw Hilde en hond Mickey in Rotterdam. In 1975 en 1976 (75-1) was ik dienstplichtig sergeant bij de Verbindingsdienst. Nooit op uitzending geweest en dus ook geen veteraan in Nederlandse zin. Midden jaren '80 ben ik begonnen met het lopen van de 4daagse van Nijmegen en kwam vanaf 2000 in contact met militaire deelnemers uit Canada. Hieruit zijn vriendschappen voor het leven voortgekomen. Zodra ik ontdekte dat er in 2003 een Branch van de Royal Canadian Legion (een Canadese veteranenorganisatie) in Nederland was opgericht, ben ik meteen lid geworden. In Canada wordt een lid van de Legion wel als veteraan beschouwd. Nadere verdieping in de geschiedenis leerde mij, dat er alleen al bij de bevrijding van Nederland circa 7600 Canadezen zijn gesneuveld en/of vermist, allemaal vrijwilligers. Canada heeft tijdens de oorlog weliswaar een dienstplichtwet ingesteld, maar dit betrof dienst in eigen land. Overzeese dienst was uitsluitend op basis van vrijwilligheid. Sinds een paar jaar ben ik ook lid geworden van de Stichting Faces to Graves. Hun doelstelling is om elk Canadees militair graf te voorzien van een levensverhaal en foto. Deze informatie kan geraadpleegd worden in een virtueel monument op hun website.



Mijn voornaamste taak is het vertalen van levensverhalen in het Engels naar het Nederlands. We zijn begonnen bij de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek en daarna zullen ook Holten en Bergen op Zoom volgen. Bij de jaarlijkse herdenking op begraafplaats Crooswijk (Remembrance Sunday) en het jaarlijkse Bevrijdingsfestival in Wageningen heb ik door de jaren heen een groeiend aantal Rotterdamse veteranen leren kennen. Ook zijn er samen trainingstochten voor de 4daagse gelopen. Het doet me goed dat stichting 010Veteranen serieus van de grond is gekomen en hoop jullie ook in de toekomst te ontmoeten op herdenkingen, festivals en wandeltochten: met name in Nijmegen!

Buitengewoon lid Veteranen Platform is een feit.

Maandag 25 maart jl. ontvingen wij het bericht dat de ledenvergadering van het nationaal Veteranenplatform heeft ingestemd met onze kandidatuur als buitengewoon lid van het nationaal VP. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.



Veteranen Platform
Belangenbehartiger van Nederlandse Veteranen

In dienst van de vrede LANTAREN VENSTER

Op dinsdag 23 april a.s. is er in het theater Lantaren Venster de voorstelling IN DIENST VAN DE VREDE te zien. Het is een documentaire over United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) Een vredesmissie in Libanon in de jaren 80, waar ruim 9000 Nederlandse militairen over een periode van zo'n 6 jaar actief waren. Voorstelling met nagesprek. Meer info en kaarten bestellen kan via onderstaande link:

<https://www.lantarenvenster.nl/programma/in-dienst-van-de-vrede/>

De voorstelling is ook te zien op andere locaties.

IN DIENST
VAN
DE VREDE



Nieuwsbrief 010Veteranen

Als vrede je missie is

Mineke de Vries heeft met haar boek "Als vrede je missie is" een verzameling verhalen van verschillende veteranen samengesteld, waarin zij hun ervaringen delen over missies en de psychologische gevolgen daarvan. Het idee voor het boek ontstond nadat ze in gesprek raakte met een oud-klasgenoot, een Libanonveteraan, die zijn zorgen uitte over de gebrekkige aandacht voor de problemen waarmee veteranen te maken krijgen. Mineke besloot om meerdere veteranenverhalen op te tekenen, samen met inzichten van hulpverleners, om zo een breder beeld te geven en het bewustzijn te vergroten over de impact van militaire missies op individuen.

Het boek begint met een persoonlijke ervaring van haar vader tijdens de Watersnoodramp van 1953, waarbij ze benadrukt dat nazorg en erkenning van cruciaal belang zijn voor veteranen, zelfs in niet-officieel erkende missies. Tijdens het schrijfproces kwam Mineke tot het besef dat erkenning een van de meest belangrijke aspecten is voor veteranen die terugkeren van een missie.

Hoewel ze aanvankelijk een buitenstaander was in de wereld van Defensie, heeft ze dankzij het Veteraneninstituut toegang gekregen tot een netwerk van mensen die haar hebben geholpen bij het verzamelen van verhalen. De openheid en kwetsbaarheid van de veteranen hebben haar diep geraakt tijdens de gesprekken, en ze voelde zich vaak machteloos tegenover de problemen die ze hoorde. Ondanks haar onzekerheden over haar rol als schrijver, heeft ze de emoties van de veteranen weten samen te vatten in woorden. Meer informatie via onderstaande de link:

<https://www.vandorp.net/pdf/preview-als-vrede-je-missie-is.pdf>

Mineke de Vries heeft stichting 010Veteranen laten weten dat zij bereid is om langs te komen om wat te vertellen over haar boek, ook wil zij graag de boeken signeren. Laat ons even weten of er belangstelling is.



IN MEMORIAM

Edward Trompert

Rotterdamse Libanon veteraan

26-12-1962 - 9-3-2024



Op 18 maart heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden en enkele Libanon veteranen, waaronder kameraden van zijn peloton en post waren aanwezig en hebben hem een laatste eerbetoon gebracht.

Wij wensen de familie alle sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur Stichting 010Veteranen



Nieuwsbrief 010Veteranen

Helpende hand voor onze Oekraïense Brothers & Sisters in Arms

Via Tonny Jansen van Hope4ukraine uit Groningen was stichting 010Veteranen benaderd om in gesprek te gaan met Irpin Bible Church. Zij wilden graag met ons in contact komen om te horen hoe in Nederland de zorg voor veteranen is geregeld. IBC doet lokaal al heel veel voor haar veteranen en thuisfront. Zij wilden weten wat ze konden doen om hun veteranen op te vangen en hulp te bieden indien nodig. Omdat wij als particuliere stichting niet alle knowhow hebben daarvoor, hebben wij Ad Potters van het Nederlands Veteranen Instituut benaderd. Op 29 februari jl. heeft er op het Nederlands veteraneninstituut in Doorn een bijeenkomst plaatsgevonden tussen een Oekraïense delegatie, Ad Potters van Nederlands veteraneninstituut, mensen van Hope4ukraine en enkele bestuursleden van onze stichting. Oekraïne kent nog geen Veteranenwet en Veteraneninstituut, Ad Potters heeft globaal uitleg gegeven wat de veteranenwet behelst en wat het veteraneninstituut doet. Wij, bestuur 010Veteranen hebben de Oekraïense delegatie onze visie geven hoe wij onze 010Veteranen trachten te verenigen en wat wij zoal hiervoor doen. Al met al een leerzame dag voor de Oekraïense delegatie. We hebben afgesproken contact te houden.



Overleg met Gemeente Rotterdam & VVD raad

Het bestuur van stichting 010Veteranen heeft afgelopen weken gesprekken gevoerd met de Afdeling Externe Betrekkingen van de Gemeente Rotterdam en met de fractievoorzitter en een raadslid van de VVD. Tijdens deze informele overleggen heeft het bestuur van stichting 010Veteranen haar verlangens en standpunten duidelijk gemaakt. O.a. dat wij, stichting 010Veteranen als serieuze gesprekspartner gezien willen worden m.b.t. veteranen zaken, ook willen wij de belangen en wensen behartigen van de 010 veteraan. Een aantal gespreksonderwerpen zijn besproken o.a. het krijgen van erkenning en waardering voor de 010 veteraan door bijv. 010 veteranen uit te nodigen voor officiële evenementen. Inmiddels heeft de VVD al schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over veteranen in Rotterdam, met de titel: 'Veteraan ben je voor het leven'.



Volg ons ook op Facebook en Instagram

<https://www.facebook.com/010Veteranen/>

<https://www.instagram.com/stichting010veteranen/>



Bestuur stichting 010Veteranen



Vince



André



Josje



Wim



Martin

Kopij aanleveren:

De kopij, inclusief foto's en andere illustraties, kunt u uitsluitend digitaal aanleveren. Plaatsing hiervan bepaald de redactie. Aanleveren kunt u doen via onderstaand mailadres: redactie@010veteranen.nl



De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de nieuwsbrief aangeboden informatie.