

Nieuwsbrief 010Veteranen



Inhoud nieuwsbrief

- Veteranenavond goed bezocht.
- Brief uit Spanje.
- Remembrance Day (Poppy Day).
- Herdenking Razzia Rotterdam.
- Buddy's gezocht.
- Overlijdensbericht.

Deze nieuwsbrief..

11

Beste lezer, dit is nieuwsbrief elf van de tweede jaargang.

In deze nieuwsbrief een overzicht van de gebeurtenissen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden o.a. t.w.:
Remembrance day in Rotterdam en de Razzia herdenking Rotterdam.

Helaas hebben wij ook een verdrietig bericht ontvangen. Zie verderop in de nieuwsbrief.

We hopen u allen op 2 december a.s. weer te zien.

Veel leesplezier.

Veteranenavond 010Veteranen weer goed bezocht

De veteranenavond van maandag 4 november jl. werd weer goed bezocht, vrijwel alle stoelen waren deze avond weer bezet. Tijdens deze avond werd de documentaire "Maar dan in het klein" vertoond die gemaakt is door documentairemaker Jasper van Leeningen. De documentaire ging over de bijzondere werkzaamheden en hobby van onze veteraan Guusje van Wezel. Na afloop konden vragen gesteld worden aan Guusje en aan Jasper. Ook was er een traktatie n.a.v. de vorige veteranenavond waarop Danny zijn onderscheidingen her-uitgereikt kreeg.



Gemist?

Tijdens de vorige veteranenavond is de documentaire "Maar dan in het klein" vertoond, diegenen die niet aanwezig konden zijn, de documentaire is gratis te bekijken op:

2Doc.nl en NPO.nl/start

Beste veteraan, zou je graag aanwezig willen zijn of deelnemen aan ceremoniële activiteiten van onze stichting laat het ons dan weten.

Te denken valt aan
erewacht,
herdenkingen,
kransleggingen,
enz..

aanmelden kan via:
info@010veteranen.nl

Ken je iemand die de e-mail nieuwsbrief nog niet ontvangt? Stuur hem dan door! Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar:
aanmelden@010veteranen.nl
of scande qr-code



De komende veteranenavond wordt gehouden op:

Maandag 2 december 2024
van 19:30 tot 22:30 bij **ATV Toepad**
Toepad 55, 3063 NJ Rotterdam

Voor meer informatie mail: info@010veteranen.nl

Nieuwsbrief 010Veteranen

Ontvangen uit Spanje..

Voor veteranen
neem ik mijn
mijter af..

Beste veteraan,

Sinterklaas is ontzettend blij
met een veteraan zoals jij.

Je inzet voor vrijheid, soms groot en zwaar,
We herinneren ons het offer van weleer, jaar na jaar.

Bij stichting 010 vind je zoals het moet,
Veel kameraden en dat doet goed.

De avonden daar zijn een moment van herkenning en plezier,
Met waardering en begrip, en vaak ook een lekker glas bier.

Op 2 december sta jij weer centraal,
Een avond van vriendschap en een speciaal verhaal.
Bezoek dus de veteranenavond en heb plezier,
En neem je partner mee, ook zij hoort hier.

Veteranen hebben vaak een hart van goud,
En staan klaar voor anderen: jong en oud.
Stichting 010 wil groeien en leuke dingen doen,
Maar ja, het ontbreekt nog aan de nodige poen.

Het bestuur werkt hard, dat is niet te ontkennen,
aan een plek waar we elkaar kunnen herkennen.
Een wens die we graag gerealiseerd zien,
Een thuis voor veteranen en hun naasten bovendien.

De veteranen hebben burgemeester Schouten al ontmoet,
En de eerste indruk was meteen al goed.
Nu is het afwachten op een gesprek dat gaat komen,
intussen blijven we van een eigen onderkomen dromen.

Dus lieve veteraan, na dit alles te hebben gelezen,
Weet je nu vast wel dat je bij 010 moet zijn.
Voor wat je hebt betekent voor vrede en veiligheid,
Blijft Sinterklaas je danken, jaar in, jaar uit, altijd.

Sinterklaas
~



Nieuwsbrief 010Veteranen

Remembrance Day (Poppy Day).

Op de tweede zondag van november, de dag zo dicht mogelijk bij de datum 11 november wordt de herdenking Remembrance Day gehouden. Remembrance Day, in Engeland ook wel bekend als Armistice Day. Het herdenkt het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918, maar is later uitgebreid om ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere militaire conflicten te eren. De herdenking vindt jaarlijks plaats, en wordt vooral in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Britse Gemenebest gehouden. Het belangrijkste symbool is de poppy (klaproos), die verwijst naar het beroemde gedicht "In Flanders Fields" waarin klaprozen bloeien op de slagvelden van Vlaanderen.

Op Remembrance Day wordt om 11:00 uur twee minuten stilte gehouden, omdat op dit tijdstip in 1918 de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog in werking trad. Er worden kransen van klaprozen neergelegd bij oorlogsmonumenten, vooral bij het Cenotaph-monument in Whitehall, Londen. Deze ceremonie trekt ieder jaar veel mensen, waaronder leden van het Britse Koninklijk Huis, overheidsfunctionarissen, veteranen en het publiek. Doedelzakken spelen vaak een belangrijke rol, zeker bij Britse en Schotse regimenten. Tijdens de herdenkingsceremonies wordt vaak de hymne "The Last Post" op een trompet gespeeld, wat gevolgd wordt door twee minuten stilte. De klaproos is al sinds 1921 hét symbool van Remembrance Day. In de weken voorafgaand aan de herdenking dragen veel mensen papieren klaprozen om respect te tonen voor de gevallen.

In Nederland wordt Remembrance Day niet officieel herdacht, omdat Nederland zijn eigen Dodenherdenking op 4 mei heeft, maar er zijn wel kleinere ceremonies in sommige steden en bij Britse oorlogsgraven. In Rotterdam is er bijvoorbeeld aandacht voor de Britse militairen die in Nederland zijn gevallen. Op de begraafplaats Crooswijk in Rotterdam liggen Britse militairen begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gesneuveld. Deze graven worden onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). De begraafplaats heeft een apart gedeelte voor de oorlogsgraven, waar zowel Britse als andere geallieerde militairen zijn begraven.

Tijdens de Nederlandse Dodenherdenking op 4 mei wordt vaak ook bij deze Britse graven een krans gelegd om de gevallen soldaten te eren, en er zijn soms ceremonies waarbij zowel Nederlandse als Britse vertegenwoordigers aanwezig zijn.



Ook dit jaar werden op 10 november jl. op de begraafplaats Crooswijk de gesneuvelde Engelse militairen herdacht en zijn er Nederlandse veteranen aanwezig om deze plechtige herdenking extra aandacht te geven.



Nieuwsbrief **010Veteranen**

2^e Herdenking Razzia Rotterdam 10 en 11 november 1944.

Sinds 2023 heeft Rotterdam een monument om de slachtoffers van de Razzia die gehouden is door de Duitse bezetters op 10 en 11 november 1944 te herdenken. Onlangs vond de tweede herdenking plaats. Ook tijdens de tweede herdenking op 11 november jl. waren er weer veteranen van de stichting 010Veteranen aanwezig en werden er bloemen gelegd door hen. De stichting 010Veteranen was vertegenwoordigd omdat wij vinden dat het historisch besef van deze gebeurtenis niet verloren mag gaan. Dit Razziamonument is belangrijk voor de herkenning en erkenning van een, te lang, onderbelichte pijn in het leven van veel Rotterdammers. Het was ook de eerste keer dat burgemeester Schouten aanwezig was en we hebben even kort kennisgemaakt met haar.

Waarom dit monument en de herdenking?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft op 10 en 11 november 1944 een razzia plaatsgevonden in Rotterdam en Schiedam. Het is de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden. 52.000 Mannen van de 70.000 mannen tussen de 17 en 40 jaar zijn meegenomen en als dwangarbeider tewerkgesteld in Duitsland. Een vrij hoog percentage vergeleken met latere razzia's in andere steden toen het verrassingseffect minder groot was. De motieven van de Duitse bezetter om de weerbare manlijke bevolking van Rotterdam af te voeren zijn niet geheel duidelijk; officieel was de reden de arbeidsinzet, maar mogelijk was het plan ook ingegeven door de angst van de bezetter om bij het naderen van de Engelse troepen in de rug te worden verast door gewapende verzetsacties. Een gedeelte overleefde deportatie niet. Er werden diepe wonden geslagen bij alle betrokkenen. Twee kinderen van dwangarbeiders hebben daarom een stichting opgericht met als doel om voor deze gebeurtenis Rotterdam een blijvend herdenkingsmonument te geven.



Herhaalde vraag!

Stichting 010Veteranen is druk bezig met het verzamelen van unieke militaire schildjes, tegeltjes en andere items om onze toekomstige locatie sfeervol in te richten. We hebben al ruim 600 stuks verzameld, maar zoeken nu een veilige en gratis tijdelijke opslagruimte.

Wie kan ons hiermee helpen?
Laat het ons weten via info@010veteranen.nl



Nieuwsbrief 010Veteranen

Buddy's gezocht, veteraan zoekt maatje..

Zoals eerder in de nieuwsbrief is vermeld is het buddy systeem op zoek naar veteranen die een andere veteraan willen ondersteunen. Heb jij tijd en wil je voor een andere veteraan een maatje zijn? Laat het ons weten! Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@010veteranen.nl



Samen maken we onze veteranengemeenschap sterker!

IN MEMORIAM

Frans Schoots

Rotterdamse Nieuw-Guinea veteraan

3-8-1939 - 20-11-2024

Op 27 november heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.

Wij wensen de familie alle sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur Stichting 010Veteranen



nederlands
veteranen
instituut



Volg ons ook op Facebook en Instagram

<https://www.facebook.com/010Veteranen/>

<https://www.instagram.com/stichting010veteranen/>



Bestuur stichting 010Veteranen



Vince



André



Josje



Wim



Martin

Kopij aanleveren:

De kopij, inclusief foto's en andere illustraties, kunt u uitsluitend digitaal aanleveren. Plaatsing hiervan bepaalt de redactie. Aanleveren kunt u doen via onderstaand mailadres: redactie@010veteranen.nl



De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de nieuwsbrief aangeboden informatie.